

Poëzieavond

'Congo in woord en klank'

Dichter **Ivan Godfroid**, geboren in Kigali, Rwanda (1957), brengt een voorproefje van zijn nieuwe dichtbundel die volledig aan Kongo is gewijd. In een fotografische evocatie van mens en natuur, vol ben verandering, ontdekt de toehoorder ongeziene beelden van dit prachtige land. Zijn poëzie wordt afgewisseld met de franstalige luistermuziek van **Ecce Polo**.

VRU 5/10 (20.00) – Zaal onder de Toren, Thonissenlaan 15 – Gratis (+ glaasje (h)eerlijke drank achteraf)



Vorming

Kleurrijke kennismaking met Congo



Jan Van Criekinge schetst op 5 oktober de geschiedenis van dit boeiende land. We komen meer te weten over het koloniale verleden van Congo.

Vzw Les amis du Congo, Telema Ye Sale en **vzw Marakuchas** zijn Hasseltse verenigingen die mensen in de eerste plaats willen sensibiliseren rond de economische toestand in Congo. Zij dopen ons op 12 en 19 oktober onder in de Congolese cultuur. Muzikant

Yodi laat ons proeven van Congolese muziek. De laatste avond komen we meer te weten over de projecten van deze verenigingen in Congo.

VRU 5, 12 en 19/10 (19.15–22.15)

Vormingplus Limburg, Cellebroedersstraat 13/15 te Hasselt – Gratis

Tentoonstellingen

Limburgers over Congo: van Arnold Maes tot Lieve Joris

In deze tentoonstelling in het Literair Museum vertrek je samen met de eerste expeditie en ontdek je met Afrikapionier **Arnold Maes** de bananen, "een vrucht, die op de komkommer lijkt, doch die zich schellen laat gelijk een appelcien en van binnen eene zeer malsche komkommervormige, sappige en smakelijke vrucht inhoudt." (uit: Reis naar Midden-Afrika, 1879).

Langs tal van andere boeken en fascinerende voorwerpen reis je verder in de tijd om aan te komen bij **Lieve Joris**, een hedendaagse auteur die in de voetsporen van haar heeroom naar Congo reisde.

Ter gelegenheid van Congo@Hasselt worden er speciaal twee geleide bezoeken aan deze tentoonstelling georganiseerd.

DON 11/10 (19.00–20.30) en **ZAT 20/10** (15.00–16.30) – Gratis

Literair Museum – Bampslaan 35, Hasselt (bij het station)

Telefonisch inschrijven bij Literair Museum (tel. +32 (0)11-22 26 24)

'La vie quotidienne'

Fotografen uit de vier hoeken van het land duiken in het dagelijkse leven van de Congolees in de stad en op het platteland. Groeien, leren, spelen, werken, sterven: dezelfde woorden als bij ons maar niet dezelfde voorwaarden, tussen de constatering en het rekvisitatie.

Zaal onder de Toren, Thonissenlaan 15 – Gratis

Open tijdens de poëzie-avond op **VRU 5/10** (20.00) en de filmvoorstelling op **ZAT 6/10** (20.00). Ook open op **ZON 7/10** (14.00–18.00)

'Les Amis du Congo'

Vzw Les Amis du Congo is een enthousiaste groep Congolezen, die hun hart delen tussen Hasselt en hun vaderland. Als lid van de Stedelijke Werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking zullen ze hun projecten in Congo voorstellen in de Wereldgalerie van de Wereldwinkel.

VRU 15 tot WOE 31/10 (iedere werkdag van 9.00–18.00, zaterdag van 10.00–18.00) – Oxfam-Wereldwinkel Hasselt, Dorpsstraat 31 – Gratis

Film

'White King, Red Rubber, Black Death'

Film van de Britse filmmaker **Peter Bate**, die het schrikbewind van Leopold II in zijn privé-kolonie 'Congo Vrijstaat' (1885-1908) blootlegt.

ZAT 6/10 (20.00) – Zaal onder de Toren, Thonissenlaan 15 – Gratis

'La Vie Est Belle'

In deze film van **Benoit Lamy** en **Mweze Ngangura** trekt een arme jongen uit de brousse naar de grote stad, Kinshasa, met het vaste voornemen een beroemd zanger te worden. De sfeer in de film wordt gedragen door een schertsende en cynische humor en de muziek van **Papa Wemba**, een topper uit de hedendaagse Afrikaanse muzieksceïne.

In samenwerking met de Hasseltse filmclubs FilmMagie en Méliès

DIN 16/10 (20.00) – Kinepolis, Universiteitslaan 394, Hasselt

Prijs: 3 euro voor leden filmclub, dagticket voor anderen



Congodebat

'Zit de Congolese toekomst in de grond?'

Ongeveer een vijfde van de Congolese bevolking is afhankelijk van ambachtelijke of informele mijnbouw. Miljoenen Congolezen werken met

schop en schoffel in de diamant- en kobaltmijnen. In deze lucratieve keten regeren Kinshasa, buitenlandse bedrijven en de paradox van overvloed: hoe meer rijkdom, hoe meer armoede. De situatie van weteloosheid in het land heeft een schaduwconomie laten opbloeien die de ondergrondse en bovengrondse schatten van Congo dreigt te verspillen voor de huidige én de komende generaties Congolezen.

Er dient dringend werk gemaakt te worden van een economische basis voor de staat die de verantwoordelijkheid neemt om de mensen uit het moeras van armoede en conflict te trekken. De enorme grondstoffenrijkdom van Congo moet op zodanige manier ontgind worden, dat de opbrengst ervan ten goede komt aan de bevolking.

Ons land wil een systeem opzetten dat de Congolese ertsen traceerbaar maakt, om zo de illegale stromen te kunnen afzonderen. België steunt ook projecten die op termijn de kinderarbeid in de mijnen moeten afbouwen en de 'creuseurs' langzaam in het formele mijnbouwkring moeten opnemen.

Treden in debat onder leiding van moderator **Roger Huisman** (Congo-sympathisant, het Belang van Limburg)

- **Prof. dr. Jan Gorus** (Directeur Brussels Centrum voor Afrikaans Studies, Vrije Universiteit Brussel)
- **Marc-Olivier Herman** (Congo-specialist Broederlijk Delen)
- **Eric Toussaint** (CODTM Luik - Comité voor opheffing Derde Wereld-schuld)
- **Belgisch politiek zwaargewicht** (nog te bevestigen)

WOE 24/10 (18.00) – Universiteit Hasselt, campus Diepenbeek – Gratis
Achteraf wordt er een FairTrade-receptie aangeboden.

Congolese boekenstand

Stedelijke Bibliotheek Kuringen

Hier zijn er binnen de collectie non-fictie een aantal uitgelezen geschiedenisboeken en boeiende reisverhalen over Congo te vinden.

MAA 15 tot ZON 28/10 – Joris van Oostenrijkstraat 55, Kuringen

Provinciale Bibliotheek

Een selectie documenten uit de afdelingen informatie, letteren, klank en beeld laat de bezoekers kennismaken met de verschillende facetten van Congo.

MAA 8 tot ZAT 27/10 – Afdeling informatie (gelijkvloers), Martelarenlaan 17, Hasselt

Congolese mis

Congolese zang van koor 'La Grâce'

De Congolese gemeenschap van Hasselt heeft een eigen zangkoor, dat in Congolese sfeer en ritme door de hele provincie trekt. Een Congolese priester zal ons voorgaan tijdens de viering.

ZON 28/10 (11.00) – Virga Jesse Basiliek, Kapelstraat, Hasselt

ZAT 27 OKT 2007



PROGRAMMA VAN DE DAG

> POLYVALENTE ZAAL

Workshops (14.30–19.45)

Djembé en kleine instrumenten (14.30–15.30)

De **djembé** is een Afrikaans instrument waaraan vele betekenissen worden toegekend. Er wordt op geslagen om feest te vieren, maar ook om de goden te aanroepen, om signalen te geven (zoals in het leger) of om dansen en liederen te begeleiden. Tijdens deze workshop worden de basistechnieken aangeleerd.

Hip hop/ragga (15.30–16.15)

Een dansstijl die ontstaan is in de straten van Jamaica. Je vindt er de opzwepende elementen in terug van Afrikaanse dans en het choreografische gedeelte van hiphop. **Ragga** is een geëvolueerde vorm van reggae, het is hiphop met een totaal ander onbekende sample (beat). Ook gekend als reggaemuffin.

Capoeira (17.45–18.30)

+ optreden Capoeira (18.30–19.00)

Capoeira is een Braziliaanse gevechtscans die afstamt uit de slavernij. De Afrikaanse slaven zagen de capoeira als zelfverdedigingstechniek. Omdat de slavendrijvers elke vorm van gevechtssport verboden werd capoeira echter in de geringe vrije tijd van de slaven uitgevoerd als onschuldig ogende dans, gebaseerd op de traditionele Afrikaanse rituelen. Op die manier traiden ze zowel lichaam als geest.

Afrikaanse dans (19.00–19.45)

Afrikaanse dans is een heel energieke en bijna explosieve dansvorm. De nadruk ligt op dansplezier, de wisselwerking tussen ritme en dans en het voluit en actief bewegen van je hele lichaam.

Modeshow (16.15-17.00)**Traditionele Congolese klederdracht**

door vzw Les Amis du Congo

De traditionele klederdracht in Congo heeft steeds een andere betekenis, symboliek. De prints, de snit, ... vertellen of je gegoed bent of niet, of je getrouwd bent of verliefd of weduwe, of je echtgenoot goed zorg voor je draagt of niet, ... De rijkdom in verscheidenheid van kleuren in de collectie maakt van de 'pagne' een visuele kunst met veel esthetiek. Maak kennis met deze rijke traditie!

Concerten
'Saka Saka Indoors'**Percussiegroep Cou Cou**
+ dansgroep Marakuchas (20.00-20.45)

De djembégroep **Cou Cou** bestaat uit vier percussionisten, allemaal leraren in djembé en dans. Ze brengen een mix van traditionele Congolese en West-Afrikaanse muziek en dansgroep **Marakuchas** zorgt voor een fantastische dansact. Ambiance verzekerd!

Zion Youth (21.15-22.00)

Deze aanstekelijke **rootsreggaeband** annex vzw doet via hun optredens aan fondsenwerving voor een aantal kleine projecten in Afrika.

Africa Muzica (22.30-24.00)

Yodi Omankoy is een zanger, danser, keyboard- en djembéspeler van Congolese afkomst en heeft samen met een groep jongeren van verschillende etnische en muzikale achtergrond de groep **Africa Muzica** opgericht. De groep bestaat uit 10 leden en brengt een geweldige mix van Congolese Soukous en Latijns-Amerikaanse muziek.

DJ Olitoto (vanaf 24.00)

Aanstekelijke wereldmuziek met het accent op Congolese ritmes.

Een **coctailbar** met '(h)eerlijke' drankjes, verzorgd door vzw Marakuchas, zorgt voor de nodige verfrissing!

> FEESTZAAL MET VAST PODIUM

Vanaf 14.00 doorlopend info- en proefstand van **Miko-koffie** en **Afrikamuseum** met hun tentoonstelling van 'Knock on wood'

Presentatie projecten

Vzw Les Amis du Congo (14.30-15.00)



Omwille van decennia van dictatuur en oproer zijn **Les Amis du Congo** niet ongevoelig voor het leed waarin hun landgenoten nog steeds verkeren. Daarom hebben zij een landbouwproject in Congo opgericht en steunen zij een opleidingsproject 'smit en naad' voor jonge kwetsbare vrouwen.

Vzw Telema Ye Sala (15.00-15.30)

Telema Ye Sala betekent 'Sta op en werk'. De vzw werkt aan de individuele ontwikkeling en zelfontplooiing van jongeren door hen beroepsopleidingen, ontmoetingsmogelijkheden en culturele en sportieve activiteiten aan te bieden.

Vzw Marakuchas (15.30-16.00)

Vzw Marakuchas o.l.v Yodi Omankoy steunt met de opbrengst van haar activiteiten (Saka Saka, optredens, workshops) de bouw van een muziekschool voor de straatkinderen in Kinshasa. Door hen een muziekopleiding te geven, wordt hun zelfvertrouwen versterkt en leren ze een beroep aan dat kans biedt op een betere toekomst.

Kortfilm (17.00-17.45)**'Rien ne se perd, tout se crée'**

Dankzij plantrekkerij en spitsvondigheid proberen de inwoners van de Congolese hoofdstad Kinshasa te overleven. Door de ineenstorting van de officiële economie rest de inwoners niets anders dan in een informeel economisch circuit zelf werk te creëren. Iedereen is op zichzelf aangewezen. Zo ontwikkelen er zich nieuwe initiatieven, worden uit afval 'nieuwe' producten gecreëerd: **"niets gaat verloren"**, alles heeft waarde.

Praatcafé (18.00-20.00)

door leden van de Hasseltse trekkersgroep **'FairTradeGemeente'**. Moderator: John Vandaele (MO)

DUURZAME VOEDING, waarbij KORTE KETEN en DUURZAME LANDBOUW wordt aangemoedigd, is het 6^{de} criterium waarvoor de trekkersgroep van Hasselt heeft gekozen. Bij alle activiteiten die de trekkersgroep opzet, worden zowel eerlijke landbouwproducten uit het Zuiden, als korte keten-producten uit Hasselt binnen één verhaal gebracht. Lokale boeren krijgen een gezicht via de website **'www.hasseltisverkocht.be'**. Voor de invulling van het 6^{de} criterium heeft de trekkersgroep gekozen om voor-

al structurele initiatieven op te starten die én de lokale boeren én de boeren in het Zuiden in de kijker stellen. De onderwerpen die in het praatcafé besproken worden:

Duurzame landbouw in Congo (18.00-19.00)

met vzw **Les Amis du Congo**, **Vredeseilanden**, journalist **Lin Vanwayenbergh**, vzw **Kisangani**

Fair Trade in Congo (19.00-20.00)

met **Miko koffie**, **Vredeseilanden**, **Oxfam-Wereldwinkels**

> KLEIN LOKAALTJE**Kinderanimatie**georganiseerd door vzw **De Blokkendoos**

Doorlopend knutselactiviteiten, haren vlechten, ...

14.30-15.30: Sprookjes uit Congo

15.30-16.30: Speel mee met een Kongolees vriendje (zang, dans en spelletjes)

16.30-17.30: Verrassing uit Congo

> CAFETARIA

Doorlopend eetstands van **vzw Les Amis du Congo** en **vzw Telema Ye Sala** waarvan de opbrengst gaat naar hun projecten. De bar wordt verzorgd door **Oxfam Wereldwinkel Hasselt**



CONGO @HASSELT
ONTMOETINGSCENTRUM
GODSHEIDE
Kiezelstraat 118
3500 Hasselt
(Godsheide)

MEER INFO
www.hasseltcongo.be
ontwikkelingssamenwerking@hasselt.be
Tel. 011 23 94 98



Een initiatief van de Stad Hasselt, dienst ontwikkelingsamenwerking in samenwerking met vzw Les Amis du Congo, vzw Telema Ye Sala, vzw Marakuchas en Oxfam-Wereldwinkels.

v.v. Stad Hasselt, dienst ontwikkelingsamenwerking

ZAT 27 OKT 2007

CONGO @HASSELT
VANAF 14U IN HET ONTMOETINGSCENTRUM VAN
GODSHEIDE

Ontmoet Congo
door de ogen van
Congolese Hasselaren

Workshops

Modeshow

Films

Praatcafés

Presentaties

Tentoonstellingen

Poëzieavond

Kinderanimatie

Concerten

'Saka Saka Indoors'

Cou Cou + Marakuchas

Zion Youth

Africa Muzica

Dj Olitoto

www.hasseltcongo.be

Oktober =
Congolese
maand

